

De nieuwe dwergenkoning; een bijzonder kerstspreekje

In een groot bos, hier ver vandaan, leefde een groep dwergen. Ze werkten de hele dag hard en keerden 's avonds moe maar voldaan naar hun huisjes terug, om daar de avond in gepaste ontspanning door te brengen. En iedereen was gelukkig en tevreden.

Maar op een kwade dag kwam hier verandering in. Hun stokoude koning stierf, en er kwam een nieuwe koning, die zo zijn eigen ideeën had.

Vooruitstrevende, moderne ideeën waren het, en zo kon het gebeuren, dat bij alle dwergen een memo werd bezorgd (ieder een afzonderlijk exemplaar) van de volgende, vreselijke inhoud.

Het Zuiderbos, maandag 22 december 1997

Aan de dwergen van kantoor ZB.

Zoals jullie weten is de markt voor paddenstoelen, zwammen en glimstenen voortdurend in beweging. Dat vereist van ons een flexibele organisatie. Het Noorderbos is een greenfield. Daar moeten we op inspelen. Bedreigingen moeten we zien als kansen en uitdagingen. Succesfactoren ("Do Wells!") moeten we verder uitbouwen, en verbeterpunten daadkrachtig aangrijpen.

Binnenkort zal een overplaatsing van een nog te bepalen aantal dwergen plaatsvinden van ons kantoor Zuiderbos (ZB) naar ons nieuw te openen kantoor Noorderbos (NB). De voorwaardenscheppende referentiekaders zijn reeds in het nieuwe organisatieplaatje geïmplementeerd, en aan de OR ter goedkeuring voorgelegd. Follow-up is: de monitoring van de strategie!

Begin volgend jaar al start de partiële recrutering op het niveau van het derde en vierde echelon leidinggevende dwergen. U volgt dan zo spoedig mogelijk op basis van outplacement. Wij reken op u!

De nieuwe dwergenkoning

Het memo besloot met een onwaarschijnlijk ingewikkeld schema vol namen en pijlen.

Grote verslagenheid maakte zich na lezing van dit stuk van de dwergen meester. Geen van hen wilde naar het Noorderbos worden overgeplaatst. Het was een ver en vreemd oord, en er gingen geruchten dat er een nare toverkol woonde. Velen woonden al meer dan honderd jaar in het Zuiderbos, en wilden natuurlijk hun vertrouwde omgeving niet in de steek laten. Goede raad was dus duur, tot Jodocus, de slimste der dwergen, een list bedacht.

Per e-mail zond hij de tekst van het memo naar de heks in het Noorderbos, en hij voegde er nog een zelf-verzonnen stuk aan toe, waaruit bleek dat het nieuwe kantoorpand van de vooruitstrevende kabouterkoning precies op de plek was gepland waar de hut van de heks stond. Dat was uiteraard niet waar, maar het werkte wonderwel.

Nog diezelfde nacht klom de heks op haar bezem en vloog met de snelheid van een straaljager naar het dwergenbos. Bij de residentie van de nieuwe koning aangekomen maakte zij een fraaie landing, zette de bezem tegen een boom en klopte aan.

De koning deed zelf open, en schrok verschrikkelijk toen hij de heks zag staan, maar het was al te laat. Het afschuwelijke mens mompelde enige vreselijke toverspreuken, en voor de koning besepte wat er gebeurde was hij in een pad veranderd.

Natuurlijk was dit de bedoeling van Jodocus geweest. Hij had achter een dikke boom de wacht gehouden en alles gezien.

* * *

Zo liep – gelukkig – alles goed af. De dwergen belegden een grote vergadering, waarin ze tot het besluit kwamen dat het nergens voor nodig was om een nieuwe koning te benoemen, waar je toch alleen maar ellende mee beleefde.

De volgende dag gingen ze, als vanouds, weer gewoon aan hun werk, en keerden 's avonds moe, maar voldaan weer terug naar hun huisjes waar ze tevreden hun pijpjes rookten of een goed boek lazen. En ze leefden daar, in hun eigen bos, nog lang en gelukkig.

Einde

Capelle a/d IJssel en Rotterdam, december 1997.



De dwergen belegden een grote vergadering...